

## **8 mei 2010 – Nederveen dag te 's-Heerenberg**

Vader werd geboren op 14 maart 1988 te 's - Hertogenbosch. Zijn vader was Theodoor Christiaan Nederveen. Boter en Margarine fabrikant in St Michielsgestel.

Vader heeft rechten gestudeerd in Amsterdam.

Hij was nog niet afgestudeerd toen hij trouwde met mijn moeder Germaine de Beukelaar op 30 mei 1914. Zij hadden elkaar leren kennen via hun beider vader. Deze waren zakenvrienden. Moeder was een Frans sprekende Belgische en had veel moeite met de Nederlandse taal. De kinderen kwamen dan nog wel eens met de verkeerde boodschappen thuis. Zo werd onze Frans naar een groentewinkel in Nijmegen gestuurd, om een kilo "rote appelen" te kopen. Frans had het waarschijnlijk niet zo goed begrepen en de groenteboer ook niet, dus kwam Frans met een kilo "rotte" appelen thuis. En zo waren er vele voorvallen.

Na Amsterdam vestigde vader zich met zijn gezin in Nijmegen. Vader had daar een advocatenkantoor. Vader en moeder woonden daar graag. Het gezin bestond inmiddels uit 9 personen. Zij woonden in een groot huis. Het was de tijd van de crisis jaren. Ondank dat vader een goed lopende advocatenpraktijk had, moest hij toch ook in de avonduren wat bijverdienen als Repetitor. De mensen konden niet altijd met geld betalen en dan werd hij in natura betaald. Zo kregen mijn ouders al heel vroeg een radio en ook wel schilderijen. Moeder zei wel eens dat de cliënten slecht betaalden en ook dat een Advocaat een rijke vrouw moest trouwen, dan was er tenminste geld.

Toen vader de gelegenheid werd aangeboden Burgemeester van de gemeente Bergh te worden, heeft hij die met twee handen aangenomen. Standplaats was 's Heerenberg met 7 kleine dorpjes er omheen. Het was een grensplaats met Duitsland. In 1935 werd hij geïnstalleerd als Burgemeester van de gemeente Bergh.(zie straks foto 's installatie) Hij ontving nu een vast salaris en daar was veel voor te zeggen.

De installatie van vader als burgemeester was een groots gebeuren. Vader en moeder hadden veel familieleden en kennissen uitgenodigd en het was een groot feest. Mijn zus Eugenie en ik waren er niet bij, wij waren te klein! Vader heeft zijn werk als Burgemeester graag gedaan. Hij had goede werknemers. Hij kon gaan zorgen. Was bevriend met mijnheer van Heek vroegere eigenaar van het kasteel Huis Bergh.

Alles bij elkaar waren het goede jaren. Totdat de oorlog uitbrak en alles anders werd. Wij woonden in een grensgebied met Duitsland. Dat was niet gemakkelijk. Vader ging nog naar Emmerik en ontmoette daar Duitse mensen, die pro Hitler waren. Vader vond dat regime helemaal niets en liet dat ook blijken. Hij ging daarin heel ver. Met het gevolg dat hij op een gegeven moment een brief kreeg van Seyss Inquart (een Oostenrijker aangesteld als rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied), die hem constant beschuldigde van Deutsche freundlichkeit en dat was niet zo best.

Mijn zus Eugenie zal u nu deze brief van het Duitse commando over vader voorlezen.

*Voorlezen brief door Eugenie!*

Vervolg

Vader is door Mijnheer van Halteren, directeur van het Postkantoor te 's-Heerenbergh gewaarschuwd dat ze hem wilden oppakken. Hij is toen gevlucht naar het Klooster van De Witte Paters en heeft zich daar een tijd verborgen gehouden.

De Paters hadden ook nog een Klooster in Esch in Brabant en daar heeft hij ook nog een tijd ondergedoken gezeten.

Hij was dus nu weg uit 's-Heerenbergh. En wij: moeder, Harry, Eugenie en ik zijn in Rosmalen in Brabant gaan wonen, de overige kinderen woonde niet meer thuis. Vader heeft zich daar bij ons gevoegd.

Oom Hein en tante Bella hadden in de bossen van Rosmalen een zomerhuisje en wij hebben daar dus gewoond tot het einde van de oorlog. Oom Hein heeft ons fantastisch geholpen. Zo ook Frans en Christine (oudste zus) zij waren getrouwd en woonde in Berlicum vlakbij Rosmalen. Zij hebben ons ook geweldig door die jaren heen geloodst.

Wij werden in oktober 1944 bevrijd, maar een groot gedeelte van Nederland was nog bezet gebied. Zo kon vader pas terug, als dat gebied ook vrij was. En dat was pas in april 1945. Hij is toen met de Engelsen naar Duitsland gegaan tot aan de Rijn en is vandaar uit met Theo (mijn oudste broer) achterop de motorfiets ergens de grens overgekomen. De N.S.B. Burgemeester die in ons huis zat was verdwenen en zo kon hij weer op zijn kantoor komen. Hij kon zijn werk weer opnemen. Tot 1953 is hij nog Burgemeester gebleven. In dat jaar werd hij 65.

Vader en moeder hebben nog een tijd in Zeddam gewoond.

Daarna hebben ze nog een paar jaar in een bejaardenhuis in Zevenaar gewoond. Vader is in 1979 overleden.

Lucie Eichholtz Nederveen