

sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je sterft
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op 'n keer
ben je aan je laatste beetje toe

(Toon Hermans)

A.A.M. van Eijden-Nederveen Jeanneke

Geboren op 17 december 1926 te Roermond
Weduwe van Nico van Eijden

Na een kort ziektebed is onze mam en oma
op maandag 6 juli 2009 aan haar laatste reis begonnen

Goede reis oma, dág mam.

Nico jr. †, Ot en Ellis

Dimfie en Ties, Sid, Mickey

Carien en Will

Wouter en Lina

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen van Jeanneke
op vrijdag 10 juli om 13.45 uur in de Lumenzaal van Crematorium Rijtacker

Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven

Correspondentieadres:

W. van Eijden, Lessingstrasse 8, 44652 Horne - Duitsland