

13 juli 2007 overleed vrij plotseling Oom Paul Nederveen uit Vught. Deze markante Nederveen was –een Stichting van Nederveen figuur – van het eerste uur en Senator van onze Stichting. De Stichting was aanwezig bij de uitvaartdienst op 19 juli 2007 en namens de Stichting is er een krans gelegd. Oom Paul bedankt voor Uw altijd grote belangstelling. (F.N.)



Oom Paul en Tante Ank op de Vriendendag 2006.

Als jongste zoon van Hein en Isabelle Nederveen, geboren aan de Zuid Willemsvaart in Den Bosch, heb je al jong veel verantwoordelijkheid moeten dragen voor je familie. Dat is altijd zo gebleven, ook nadat je met Ank getrouwd was en jullie vijf kinderen kregen, was je eigenlijk vader van twee gezinnen. Als directeur van Nederveen's margarine-fabriek heb je altijd voor je personeelsleden en hun gezinnen klaar gestaan en velen hielden contact met hun "mijnheer Paul", ook nadat je de zaak had overgedragen. Gevoelig voor aspecten in het leven, die niet met het blote oog te ontwaren zijn, was je tweede natuur een vanzelfsprekende gelovigheid, die ondermeer zijn weerklank vond bij de Aloude Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament. Je sociale geëngageerdheid heb je op vele manieren ingezet en daarin was je punctueel, nauwgezet en onvermoeibaar. Verrast was je, dat dát je een aantal warme en duurzame vriendschappen opleverde in je leven. Daarnaast hebben vele vrienden troost en steun bij jou gevonden, maar ze genoten vooral van je oprechte interesse en gastvrijheid.

Sportief, als goed voetballer en uitmuntend ruiter in je jonge jaren, genoot je later fiet-send en golvend van de buitenlucht. Ook na je eigen sportieve carrière is dat altijd een grote passie gebleven en volgde je vele sporten in alle facetten. Je kinderen vormden een bron van geluk en blijdschap maar de kleinkinderen waren de hoofdprijs, "wel de lusten, niet de lasten" was jouw gezegde. Je kwam met rake observaties, maakte veel grappen, kon complexe zaken op speelse en eenvoudige wijze overbrengen. Samen met Ank genoot je met je kinderen en kleinkinderen van het leven, liefst onder het genot van lekker eten, een goed glas wijn, allen aan de grote tafel op het terras. St.Clair was voor jou, samen met Ank en "Jan en alleman" een zalige plek, waar je leefde als een Bossche Bourgondiër. Voor alles was tijd....., maar wel op tijd. Wij zullen Paul niet vergeten en hij ons ook niet. Door jouw plotselinge overlijden was het mij niet gegund je te bedanken voor het fijne leven dat ik samen met jou geleefd heb.

*Au revoir, Ank*

*De enorme betrokkenheid en warme belangstelling die wij als gezin hebben ontvangen na het overlijden van mijn dierbare Paul, onze vader, schoonvader en opa heeft ons diep geroerd. Wij zijn zeer dankbaar voor uw hartelijkheid en medeleven.*

*Ank Nederveen-Niers,  
kinderen en kleinkinderen*